

MANIFEST: IK STEM, DUS IK NEEM VRIJ.

Ja, hallo.

Zeg nooit ik bemoei me niet met politiek, want politiek bemoeit zich wel met jou. En daarom: bemoei je met de politiek. Hoe ver weg van je bed dat hele gebeuren daar in Den Haag ook lijkt.

Kijk, jij beslist. Jij maakt de dienst uit, jij bepaalt welke partij of politicus in de kamer komt en de meeste macht krijgt. En dat geeft jou de macht die elke partij of politicus denkt dat hij of zij heeft. Ha!

Gebruik die macht. Laat van je horen.

Laat horen wat je wil.

Laat horen van wie je dat wil.

Laat horen voor wie je dat wil.

Laat horen welke kant je kiest.

Laat je horen op 15 maart, de dag dat we de ultieme uiting van onze vrijheid mogen gebruiken, namelijk: ons stemrecht. Hoera!

Want 15 maart is de dag dat jij de richting van ons land bepaalt. En dat zullen we verdomme vieren.

Het is simpel.

In Nederland krijgen we vrij omdat de koning jarig is. In Nederland krijgen we vrij vanwege een vrijdag die goed zou zijn. In Nederland krijgen we vrij omdat het de eerste dag van een nieuw jaar is. En dat is leuk. Maar het kan leuker.

Want wij gaan regelen dat je 15 maart vrij krijgt om te gaan stemmen. Letterlijk. Aankomende 15 maart ga je niet naar school, niet naar college, niet naar je werk. Aankomende 15 maart neem. jij. vrij.

En door dit manifest te delen, zeg je eigenlijk:

- **IK NEEM VRIJ VAN POLITICI DIE DENKEN DAT ZE MIJ NIET VERTEGENWOORDIGEN.**
- **IK NEEM VRIJ VAN VORIGE GENERATIES OVER MIJ LATEN BESLISSEN.**
- **IK NEEM VRIJ VAN HET IDEE DAT MIJN STEM NIET TELT.**

**15 MAART.
IK STEM.
IK NEEM VRIJ.**

Tot dan.

Tim Hofman,
namens De Stembus 2017.

